

Ett oväntat möte

Miranda Kranck

Originallet

Version: 1 - 27.6.2017

1.EXT. SKOGEN - NATT

NICOLE, en 24 årig kvinna går ensam omkring med en ficklampa i en skog. Hon är klädd i en stor hoppare med endast sandaler på fötterna, när hon vänder sig om och ser LIVET.

NICOLE

(ser förvirrad ut)

Du ser inte ut som en av mina vanliga hallucinationer...

LIVET

Du har nog aldrig kunnat förstå vad verkligheten är, eller vad du själv är för den delen...

Nicole vänder sig om och fortsätter leta med ficklampan runt omkring sig. Livet suckar och kommer närmare.

LIVET

Jag är ingen hallucination. Jag är du.

NICOLE

(Flinar)

Vad fan menar du? Jag ser ju inte ens ut sådär.

LIVET

Du är så jävla blind. Du ser precis ut såhär, lika smutsig och eländig. Jag är du. Men vare sej du tror mej eller inte så...

NICOLE

(avbryter)

Stå då inte bara där utan hjälp mej istället att söka!

LIVET

Jag kom inte för sånt. Jag är här för att varna dej...

FORTSÄTTER

FORTSÄTTER

LIVET

Döden skickade mej. Han hälsar att du måste kort sagt sluta med vad du håller på med eller så kommer du att dö.

Nicole vänder sig om och stirrar på Livet.

LIVET

Du har låtit min del av dej dö, och snart kommer den andra delen också göra det.

NICOLE

Vad fan är det du vill egentligen, va? Jag har inte tid att lyssna på dej, jag har bråttom!

LIVET

Sluta söka, andas, lyssna på din omgivning och glöm bort allt det där. Du måste ta till vara det liv du fått, annars kommer du att förbli vad du är och du kommer att dö inom kort.

NICOLE

(ropar)

Jag hitta den!

Paus.

Nicole tittar över axeln för att se om livet ännu stod där. Istället för livet står döden bakom Nicole.